

# Jeneverliedje

Muziek: Ridder Ludo Claesen  
Tekst Mon Smitt



## Confrérie van de Hasseltse Jenever

### Strofe 1

De Eerste mag je drinken op 't welzijn van de staat  
Op alle stokers klinken, ons hoop en toeverlaat.  
De tweede op de benen: op één kan je niet staan.  
Wie kan zo'n deugd verlenen, wie kan eraan weerstaan?

### Refrein

**Vivat vivat jenever dranken vivat vivat het smaakt zo goed.  
Wij drinken en bedanken en wensen u voorspoed.  
Vivat jeneverdranken. Vivat het smaakt zo goed.**

### Strofe 2

De derde is voor 't spoelen van lever, darm en maag.  
Ook hersens moeten koelen, jenever doet dat graag.  
De vierde nip je trager: je doet het voor de smaak.  
De rest wordt wel wat vager, maar 't is voor het vermaak.

### Refrein

### Strofe 3

De vijfde moet je kippen, ineens, zo met één geut, en  
Smeken met je lippen, dan volgt weldra de leut.  
De zesde is om te zingen, de aanvang van 't plezier.  
Je moet je niet bedwingen, 't is goed voor het vertier.

### Refrein

### Strofe 4

De achtste komt na zeven, dat is 't geluksgetal.  
En negen laat je zweven van d'aarde naar 't heelal.  
De tiende God och Heren, je ziet en ster en maan.  
De kunst van 't destilleren schonk Hasselt wereldfaam

### Refrein

### Strofe 5

Daarom o lieve mensen, laat nooit één borrel staan.  
De wereld draait om wensen, ik bied de elfde aan.  
Apostels samen waken, het zijn er twaalf bijeen...  
Zo dus nog eentje kraken, zo blijven we homogeen

### Refrein